

# ROBBEDOES

## BUCK DANNY

WAAGT ZICH WAARSCHIJNLIJK  
IN HET HOL VAN DE LEEUW?



Weekblad. - 18e Jaargang. - Nr. 861. - 27 September 1956. - 28 blz.





VERDER IS HET ERG VERWARD:  
DE GORILLA'S RUIKEN INEENS  
DAT ER MENSEN IN DE BLIJRT ZIJN  
EN VLUCHTEN BRULLEND NAAR ALLE  
KANTEN...



PRACHTIG! IK HEB AL  
FANTASTISCHE  
FOTO'S!



GEWELDIG, DIE  
VLUCHT VAN DE  
GORILLA'S!



DITMAAL IS HET ZEKER. IK HEB  
EEN STEVIG VERSTAND...MAAR  
WAAR ZIT KWABBERNOOT  
TOCH?



HA, DAAR IS-IE!  
IN DAT BOSJE!



HIER, KEREL! ALS JE FILM VOL IS  
NEEM DAN DIT TOESTEL, IK  
HEB PAS VIJF OP-  
NAMEN GEMAAKT.



WAT SCHELT JE,  
ROBBEDOES?

DE ZENUWEN...  
IK HEB DAARNET MET  
EEN VENT GEPRAAKT DIE  
WERKELIJK JE DUBBEL-  
GANGER IS.





BEELDEN UIT  
DE WERELDOESCHIEDENIS

# De GEVANGENE IN CARTHAGO

De  
TIMOERS



DE CARTHAGERS!  
BERG JE!



EN EVEN LATER IS DE GROEP  
SLAVEN UITEENGEDREVEN.



STAAK DE STRJD, NOBBLE  
CARTHAGERS, SPAAR MI!  
IK WEET WAAR NOG  
ANDERE GEVLUCHTE  
SLAVEN ZICH  
VERSTOPPEN.



IK ZAL U DE WEG  
WIJZEN. ER ZIJN ER  
NOG HEEL WAT. U MAG  
ZE UITMOORDEN, MAAR  
HEB MEDELJDEN  
MET MI.



VEEL  
ANDEREN?



IK KUS UW KNEËN,  
O DIENAAR VAN  
BAAL, DOOR  
ESJMOEN, GEZE-  
GENDE O, LIEVELING  
VAN ASTARTE...



VOORUIT, ZWJN...  
WIJS ONS DE WEG.



INTUSSEN IN  
HET VLUCHTELIN-  
GENKAMP...

WAAR GA JE  
HEEN, VIGLIO?

WIAT OMLOPEN. WEES  
NIET BANG, TIMOER.  
ALLES IS RUSTIG, DE  
CARTHAGERS ZIJN ONS  
AL LANG VERGETEN.









**N**ATUURLIJK hebben jullie reeds allemaal over dit land gehoord en kun je er misschien zelf zeer veel over vertellen. Trouwens, je hebt er op school vast en zeker wat over geleerd.

Zou je daar nu toevallig helemaal niets meer van afweten, ja, dan moet Snuffeltje bekennen, dat het tijd wordt je geheugen eens even op te frissen. Maar dat geloof ik van mijn lezers toch niet. Ik ben er van overtuigd, dat jullie allemaal pientere en weetgrage rakkers en rakkeresjes zijn.

Over Hindoes, dat zijn die lui-met-of-zonder-baard en een tulband in plaats van een petje op hun hoofd, kun je hele boeken schrijven. Om van het land zelf maar niet te spreken.

Onze rakker **KARA BEN NEMSI** uit **Den Haag** weet dat, natuurlijk allemaal, maar hij zou een beetje meer over de geschiedenis en het verleden van dit land willen horen.

Snuffeltje moet toegeven: het is geen dwaze vraag. Integendeel, ik vind het heel verstandig van hem. Trouwens, het is voor niemand een geheim, dat ik jullie nieuwsgierigheid altijd een beetje aanmoedig.

Hier komt het dan, iedereen ogen en oren open.

### EEN OEROUDE LAND

**O**VER de voorgeschiedenis van India weten we bitter weinig. Wat de geleerden ons wel kunnen vertellen is dat daar vele, zeer vele eeuwen voor onze tijdrekening, mensen woonden, die stenen werktuigen gebruikten. Ongeveer 10.000 jaar voor Christus verschenen hoogstwaarschijnlijk nieuwe volkeren met een iets fijnere cultuur. Dat duurde zo een tijdje tot zich omstreeks 2500 v. C. in de Indusvallei een beschaving ontwikkelde, die vele eeuwen bloeide. De puinen van Mohenjodaro en Harappa zijn daar de stomme getuigen van. Deze beschaving bereikte een zeer hoog peil. Zij liet ons zelfs een beeldschrift na, dat we niet kunnen ontcijferen. Moord en doodslag betekenden het einde van deze steden. Omstreeks 1500 v. C. rukten woeste en barbaarse stammen de vallei binnen. Duizenden jaren nadien vonden een handjevol opgravers de skeletten van de ongelukkige bevolking onder het puin van hun gebouwen.

Met enige zekerheid kunnen we aannemen, dat de Ariërs (Indogermanen) deze invallers waren. Van

deze mensen en hun maatschappij weten we allerlei omdat we in bezit zijn van een oeroude verzameling litteraire werken: de «veda's». Deze hymnen werden eeuwenlang mondeling overgeleverd tot ze in het begin van onze tijdrekening op schrift werden gesteld. Door deze zeer «heilige» werken weten we ook zeer veel over de godsdienst van deze volkeren. Iets later ontstonden ook de heldendichten met grote Indische geschiedenisverhalen, waarin men nauwelijks de historische elementen van de verlichtsels kan onderscheiden.

Ondertussen begon deze Arische cultuur zich snel naar het Oosten en naar het Noorden te verspreiden.

Na de 6e eeuw v. C. onderwierpen Perzische koningen (Cyrus, Darius en Xerxes) een deel van het land, dat schatplichtig bleef tot in de tijd van Alexander de Grote.

Toen deed een nieuwe figuur zijn intrede: Boeddha (ongeveer 563-483 v. C.). Deze stichtte een nieuwe godsdienst, het boeddhisme, die nu naast het oude Brahmanisme van de Ariërs kwam te staan.

Deze nieuwe leer drong de Hindoes allerlei nieuwe gebruiken en voorstellingen op en vond veel aanhangers.

### HONDERDEN KLEINE STAATJES

**V**AN een staatkundige eenheid was er ondertussen nooit sprake geweest. Pas na J. C. trachtten enkele vorstenhuizen (de Maurya's, de Bactriërs, de Koeshans en de Goepa's om maar de bijzonderste te vermelden) de leiding in handen te nemen. Meestal lukte het, maar niet voor lang.

Na de dood van de vorsten ontstond er weer een bont mozaïek van kleine staatjes en vorstendommen. Bovendien had je er het kasteelsysteem, dat de bevolking in verschillende klassen indeelde. Niemand mocht met iemand buiten zijn kasteel in contact komen, anders werd je onrein of besmette je zelf iemand anders.

Ook in India kwamen de Hunnen een woordje meepraten. Zij wierpen het rijk van de laatste Goepa-koning omver en maakten er een beetje herrie. Zo maar terloops, snap je?

Omstreeks 1000 drong het Islamisme in die oeroude land door. Twee eeuwen later vestigde een Turkse generaal te Delhi het middelpunt van 'n nieuwe Mohammedaanse staat. Verschillende sultans regeerden

over het rijk en onderdrukten de Hindoes. Een gedeelte van India (het tegenwoordige Pakistan) nam deze godsdienst over. Maar ook dit nieuwe rijk viel weldra uiteen en versnipperde in ontelbare kleine staatjes.

In de XVIe eeuw deden de Mongolen hun intrede en in 1526 stichtte Akbar, afstammeling van Timoer Lenk een nieuwe staat onder één gezag. Zijn opvolger Akbar bracht grote welvaart en bloei in het land maar na zijn dood begon de kracht van de Mongoolse vorsten weer af te nemen en de Indische prinsjes kwamen weer aan de macht.

### HET KEIZERRIJK

**O** MSTREEKS deze tijd verschenen vreemde handelaars aan de kusten van het land: Portugezen, Engelsen, Nederlanders en Fransen. Na een reeks oorlogen en intrige's wist Engeland zijn mededingers van zich af te slaan en in het midden van de 18e eeuw begon de onderwerping van het land aan de Britse kroon. In 1877 wordt koningin Victoria keizerin van India.

Hiermee wordt een oude droom werkelijkheid: eenheid in het miljoenenland.

Tot na de laatste wereldoorlog waait de «Union Jack» over het onmetelijke gebied, daarna wordt het in twee nieuwe staten verdeeld: India en Pakistan.

Vergeleken met de duizenden jaren Indische geschiedenis kunnen we deze koloniale tijd zeer kort noemen. Niettemin heeft deze Europese indringing mogelijkheden geboden tot het oprichten van nieuwe staten met Westerse opvattingen.

Het is ook begrijpelijk, dat dit land, dat voortdurend aan invallen van buitenuit heeft blootgestaan een bonte mengeling vertoont van verschillende volkeren en godsdiensten. Er worden zo maar 222 verschillende talen gesproken waarvan de voorname: het Hindi in India en het Punjaabs en het Bengali in Pakistan. Het Engels blijft er niettemin een belangrijke taal voor administratieve, commerciële en diplomatieke doeleinden.

Hiermee is het weeral afgelopen. Tevreden, rakker? Dan nemen we maar afscheid. Tot volgende week allemaal.

**Met Robbedoes Vooruit en Voaraan.**

Julie aartstrouwe,

**SNUFFELTJE.**





## REGLEMENT

- Art. 1 : Alle jongens en meisjes mogen hun knolletje aan Snuffeltje sturen.  
 Art. 2 : Alle grappjes, raadsels, tekeningen, gedichten, beschrijvingen of verhalen worden al knolletjes beschouwd.  
 Art. 3 : Wie ze helemaal zelf verzint, mag boven op zijn briefje vermelden : « Eigen Werk ». Wie op zijn eigen manier navertelt, wat hij ergens gelezen of gehoord heeft, moet op zijn briefje schrijven : « Naverteld ».  
 Art. 4 : Wie eenvoudig een knolletje van iemand anders wegpikt, zal met schande overladen worden.  
 Art. 5 : Een goede raad : Kweek geen te dikke knollen.  
 Art. 6 : Iekenknolletjes moeten in Oost-Indische (Chinese) inkt uitgevoerd worden op goed tekenpapier zonder lijntjes.  
 Art. 7 : Schrijf je knolletjes altijd op een afzonderlijk blaadje !

Een nikker kocht een slijpas,  
 Een bril en ook een hoed.  
 Hij dacht dat ie een heer was  
 Een heer zo zwart als roet.  
 Zo trok ie naar de buiten  
 En zei : « dat vind ik fijn  
 » Als de mensen naar me fluiten.  
 » 't Zal uit beleefdheid zijn... »

Dag, m'n beste rakkers, dag, m'n lieve rakkeresjes, hoe gaat het ermee ?  
 En wat denken jullie van die nikker met z'n slijpas, ongeloflijk niet ?

Maar daar hoor ik jullie al aankomen :

— Nee, Snuffel, dat is niet echt ! Daar lopen wij niet in ! Je vertelt alleen maar kolder.

Nu, misschien hebben jullie gelijk. Want ik weet zelf niet of die nikker wel werkelijk bestaan heeft. Maar wat echt is, dat is dat geval van P. K. met zijn slijpas.

— Toe, Snuffel, vertellen, hoor ik jullie zeggen.

Wel, ik zal me niet lang laten bidden. Hier heb je het :

Op een goeie morgen kwam Sjarel bij me aankloppen en vroeg me of ik daar niet een oude jas liggen had om er een... vogelschrik van te maken.

— Wel, Sjarel, zei ik, je treft het net. Gisteren heb ik op de zolder een oude jas zien rond slingeren. Je weet wel zo'n oude slijpas. Je kan dat ding gerust van me krijgen.

En Sjarel weg. Een halfuur later stond de vogelschrik al in de tuin te pronken. Toen kwam Piet binnen. De vent deed weer gewichtig :

— Heb je daar nergens mijn « rok » gezien ?

— Je wat ?...

— Mijn « rok ». Je weet wel, zo'n zwarte jas met slippen aan. Ik heb die vanavond nodig want ik moet naar een groot internationaal « congres ».

— O, dat ouwe ding ! Hangt in de tuin, man...

— In de tuin !... Hoe kom je erbij ? Ik vind het gewoon een schande van jullie dat mooie kledingstuk zo naar de bliksem te helpen.

Briesend als een wilde hengst liep Piet naar de tuin om dat spul terug te nemen. Hij was wit van woede. Je kon hem de hele namiddag aan het spreken niet meer krijgen.

Zo komt het, dat wij nu in onze tuin maar een doodgewone vogelschrik zonder slijpas hebben. Hij draagt slechts een versleten wollen trui en een oud geruit vestje.

En nu aan de slag, jongens ! De knollen wachten. Hier heb je de eerste :

## DE STORM

De wind steekt op, de storm is daar.  
 De mensen en de dieren vluchten  
 Voor 't woest geweld en 't groot gevaar.  
 De bomen en de takken zuchten...

Met bonte vleugels vliegt een kraal  
 Hoogmoedig door de hemel.  
 Hij schiet omhoog, omlaag en draait  
 Verloren in een grijs gewemel...

Een nieuwe zon schijnt door 't lover.  
 In 't slijk vertrappelt ligt  
 Een dode kraal in 't schoon getover  
 Van vlekken zonnelicht...

Eigen Werk van  
 KLEINE BEVER uit Zemst.

Wel, beste rakker, misschien zul je moeilijk je eigen gedicht herkennen want er is heel wat aan gewijzigd. Je voelt zelf wel waarom. Ik moet bekennen, dat je werkelijk je best gedaan hebt en dat doet mij genoegen. Je bent trouwens nog zeer jong en iedereen zal begrijpen, dat je zo maar niet meteen volmaakte gedichten schrijven kunt. Het rythme in je oorspronkelijke knol was niet slecht en het idee zelf kan ik buitengewoon noemen. Maar je verzen deden een beetje gebrekkig en ouderwets aan. Ik heb getracht er een frisser beeld van te maken. Natuurlijk mag je het als je eigen knol blijven beschouwen. Dat spreekt vanzelf. Ik heb alleen maar de woordenschat wat veranderd en het rijk een beetje verbeterd. Meen nu ook niet, dat Snuffel er wat ideaals heeft van gemaakt. Ik heb je alleen maar willen tonen wat je volgens mij zelf wel kunt, als je maar een klein beetje wil oefenen. Maar ik wil het onder geen stoelen of banken steken : je kunt wat en dat is het voornameste. Als je een beetje ouder bent komt dat wel vanzelf. Geef de moed niet op en zend naar Snuffel al de verzen, die je

(Zie vervolg blz. 23.)



Eigen werk van TIMOER, uit Deurne.

## WIE WEET HET ?

OPLOSSINGEN SPELEN Nr. 165

### SPEL Nr. 1



### SPEL Nr. 2

- A. Mis, een hondsoor is een schuine steunbalk in een molen.  
 B. Juist.  
 C. Mis, het is een uit één stuk gehouden monument.  
 D. Mis, opodeldoc is een smeersel tegen rheumatiek.  
 E. Juist.

### SPEL Nr. 3

- A = 3 (schorpioen) ;  
 B = 1 (leeuw) ;  
 C = 2 (walvis) ;  
 D = 4 (haas).

### SPEL Nr. 4

Houd de rand van de trechter ter hoogte van de vlam. De uitgeblazen lucht verspreidt zich langs de wanden.















# WIE WEET HET ?

VAN STERREN  
GESPROKEN...  
ASTRONOMEN  
VOOR!

HIER ZIE JE STERREN-  
BEELDEN. ZE DRAGEN  
ALLEMAAL DIERENNAMEN. OM  
JE OP WEG TE HELPEN  
HEBBEN WE HIERONDER DE  
BEDOELDE DIEREN  
WEERGEGEVEN.



WAT EEN  
STERREN!...

ZEG, MOWGLI... KUN JIJ DAT  
VIERKANT IN VIER GELUKE  
STUKKEN VERDELEN, ELK  
MET EVENVEEL STERREN  
ERIN?



1

NU, KUN  
JIJ HET?

EN HIER IS WEER  
EENS HET SPEL  
VAN  
WAAR OF NIET?

2



HONDSOOR is een  
sterrenbeeld.... (A)  
IMME is een andere  
naam voor bij (B)  
MONOLIET is een synoniem  
voor kluijernaar (C)  
OPODELDOC is een  
Keltische sagefiguur (D)  
BOMBARDON is een  
Koperen blaasinstrument  
(E)

EN KAN JIJ OOK DEZE  
KAARS IN EEN KEER UIT-  
BLAZEN DOOR DE TUIT  
VAN EEN TRECHTER?

MAKKELUK?... NIKS HOOR,  
MOWGLI HEEFT HET MIS!  
DOE HET HEM MAAR  
EENS NA.... EN ALS HET  
NIET LUKT, KJK DAN MAAR  
NAAR DE OPLOSSING..



MAKKELUK!

4

Eddy  
PAAPE  
J165





# HET GOUD VAN









# Het ARENDSJONG



TEGEN DE MIDDAG KOMT EEN ZWAARGEHARNASTE RUITER VOOR HET SLOT RUDEN EN VERZOEKT DE OPHAALBRUG NEER TE LATEN.



WELDR TREEDT DE BARON MET ZIJN HARNAS AAN IN HET KRUT OM ZICH MET ZIJN TEGENSTANDER TE METEN.







DE BARON WERPT DE LANS NEER EN TREKT ZIJN ZWAARD!

NU WIJ!



MAAR EER DE BARON ZIJN WAPEN GETROKKEN HEEFT, KRIJGT HIJ VAN BRAS-DE-FER EEN HEVIGE SLAG MET ZIJN STALEN KNOTS.



DONAT ZIET DE BARON WANKELLEN EN STORMT TOE...

WAT EEN LAAGHEID! STUJ AF EN MEET JE MET MI!



DE REUSACHTIGE BRAS-DE-FER KOMT VAN ZIJN PAARD EN GRIJPT ZIJN ZWAARD.

BE-REID JE VOOR OP DE DOOD KWA-JONGEN!



DE LANS VAN DE JONGE BARON BEUKT HET HARNAS VAN BRAS-DE-FER, WAARUIT VONKEN SPATTEN.



MAAR BRAS-DE-FER IS EEN DUCHT TEGENSTANDER EN DONAT SCHIJNT EVEN HET ONDERSPIJT TE DELVEN.



MET MOEITE WEEFT HIJ EEN VRESELIJKE SLAG TE ONTWIKKEN.



MAAR DE BARON HEEFT HEM EEN GEHEIME STOOT GELEERD...

OOO!



ALS BRAS-DE-FER ZICH ONTWAPEND ZIET VALT HIJ OP ZIJN KNEIE.

IK KAN JE DOEN ALS EEN HOND.

GENADE!



DONAT VERLEENT GENADE, MAAR... DOE HEM ZIJN HARNAS AF EN KLEED HEM IN LOMPEN. HIJ IS NIET WAARD EEN RIDDER TE ZIJN.



IN LOMPEN GEKLEED EN OP EEN OUDE KNOL GEZETEN WORDT BRAS-DE-FER SMADELIJK UIT HET SLOT GEJAAGD.



GA EN WEES DANKBAAR VOOR BARON DONAT'S EDELMOEDIGHEID!



DE SLAG DIE DE OUDE BARON HEEFT ONTVANGEN WAS NIET DODELIJK, MAAR TOCH ERNSTIG. DAGENLANG LIGT HIJ TE JLEN EN ROEPT OM OGIER, TERWIJL DONAT EN BERTHA BIJ HEM WAKEN.

42



WAAR BEN JE OGIER? WAAROM BEN JE VERDORVEN?



GELEIDELIJK KOMT DE BARON BIJ EN ALS HIJ BERTHA EN DONAT AAN ZIJN BED ZIET STAAN NEEMT HIJ HUN HANDEN EN ZEGT EEN ZINNIGE DAT DONAT EERST VOOR WARTAAL HOUGT.



DONAT, OMHELS HAAR! BERTHA IS JE MOEDER.

DAT WEEFT IK!... ZE HEEFT ME LIEF ALS EEN MOEDER.



MAAR BERTHA HOEFT NIET MEER TE ZWIJGEN NU EN VERTEL DONAT HOE HIJ ALS ZUIGELING DOOR EEN AREND GE-ROOFD IS, MAAR DOOR DE BARON GERED EN ALS ZOON AANGENOMEN.



IK HEB ALTJD GEZWEGEN EN MIJN OFFER IN STIJTE GEBRACHT OPDAT JIJ EEN KNAP EN KOEN RIDDER ZOU WORDEN.

O, MOEDER, MOEDER!

(Wordt vervolgd.)

WIE SPRINT LEEST, WEEFT WAT GEESTDRIFT IS.







IK ZAL JULLIE...  
EN JOU HET EERST!

BLIJF HEM VOOR BOLLETJE!!  
IK KOM, HOOR!



HA HA! DIE AAP IS  
RAZEND!! HET WORDT  
MENENS! HA HA HA!



MOOI ZO! STRAKS BEN  
IK DE ENIGE BEWONER  
VAN DIT BOS!



ZIE KRUGEN ME  
NIET! IK KEN HUN  
KNEPEN EN WEET  
ZE TE ONTDEK-  
KEN!



NIET VEEL TE ZIEN...  
OCH, WAT HINDERT  
HET? HIJ IS ER TOCH,  
DAT WEET IK!



Wordt vervolgd







# POKUS... PAS!

SCENARIO  
VAN ROSY

TEKENINGEN  
VAN WILL



EINDE

DOOR WILL  
VERHAAL  
DOOR ROSY





# Een Reuzegrote champagnekurk!

**Van het begin af aan**

Als je nu een vliegtuig bekijkt, zie je dat het in grote trekken dezelfde vorm vertoont als van een vogel : een romp met platte vleugels. Het is vooral tegen deze stelling dat ZBOROWSKI van leer trekt. « De technici », beweert hij, « slaan de bal glad mis. Als ze een vliegtuig ontwerpen geven zij het altijd de traditionele vogelvorm. Daar zit de fout. Je kunt de natuur wel nadoen, maar niet verbeteren. Anders blijf je niet logisch. Aan een modern vliegtuig

vind je nu helemaal niets dat logisch is. Van de dunne vlakke vleugels van zo'n toestel wordt een enorm weerstandsvermogen gevergd. Het is begrijpelijk dat er op die manier meer dan eens stukken komen. Wil je nu grotere snelheden bereiken, dan moet de vleugel versterkt worden. Gevolg : een groter gewicht. Om dat te verhelpen heb je weer een zwaardere motor nodig. Zo sukkel je in een slopje, waar niet uit te geraken is. Van het begin af aan beginnen. Dat is de enige oplossing ! »

## Een servetring kan je niet platknijpen

Toch bestaat zo'n ding maar uit een dun laagje metaal. Maar juist de ringvorm geeft het ding een grote stevigheid. Als we nu eens een vliegtuigvleugel een ringvorm gaven ! Middenin plaatsen we de romp en we verbinden beide gedeelten aan elkaar met een stel stevige spanten. Het ideale vliegtuig is startklaar.

## « Taxi » of supersonische jager ?

Voor de coeleopter bestaan er heel wat toekomstmogelijkheden. Zborowski ontwierp drie speciale types :

### • DE « HANNETON »

Toerismetoestel met zes plaatsen. Twee schroef turbines die in tegengestelde zin draaien. Doorsnede van de ring : 4,1 meter.

Lengte : 5 meter.  
Kruissnelheid : 600 km./u.  
Vliegbereik : 2.000 km.

### • DE « BRUCHE »

Jachtvliegtuig. Een straalmotor met naverbranding. De stuwkracht van 4.500 kg. geeft het toestel een snelheid van 1.100 km./u. Lengte : 8,4 meter. Breedte : 2,6 m. Dit aanvalsvliegtuig weegt slechts 1.910 kg.

### • DE « CHARANÇON »

Zonder piloot. Van op afstand bestuurd jager. Dit toestel is ZBOROWSKI's waagstuk. Een straalmotor in de romp voor de snelheden beneden de geluidsmuur. De ringvormige vleugel vormt de luchtinlaat voor de straalmotor (type : LEDUC) die grotere snelheden toelaat.

De CHARANÇON zal een stijgsnelheid behalen van 2.100 km./u. en slechts 710 kg. wegen. Dit gewicht is een peulschilletje vergeleken met de moderne straalvliegtuigen van 10.000 kg. Zie je nu welke voordelen de coeleopter ons kan bieden ?



## Een reisje boven de wolken... voor een prikje

Met een donderende knal schiet uit het hartje van de stad een vreemdsoortig vliegtuig de hoogte in. Je zou zeggen : een reuzegrote champagnekurk. Niets daarvan ! Het is de coeleopter, het vliegtuig van de toekomst. Eindelijk eens een toestel dat helemaal niet peperduur is.

De Oostenrijker Helmut von Zborowski is er de uitvinder van. In de Franse maatschappij S.N.E.C.M.A. heeft hij een waardevolle medewerker gevonden.

Wat beweren zij ?

- Een ringsvormige vleugel is veel steviger dan een platte vleugel ;
- We kunnen dus een lichter en een goedkoper toestel bouwen ;
- De ringvormige vleugel verhoogt het stroomlijnrendement van de schroeven of van de reactiemotor ;
- Gedaan met de uitgestrekte en zeer dure vliegvelden, want de vertikale start is nu een mogelijkheid geworden.



# OP ZOEK NAAR LA PEROUSE



DIE VULDEN IS NIET TE  
VINDEN!  
IK GEEF ER DE  
BRUI VAN!

EN HOELANG ZOEK JE AL?

MINSTENS EEN  
KWARTIER.



EEN KWARTIERTJE MAAR? EN GEEF JE  
HET NU AL OP? WAAROM HEB JE NIET  
ZOVEEL GEDULD ALS KAPITEIN D'ENTRE-  
CASTEAUX, DIE TWEE JAAR LANG ZOCHT  
NAAR LA PÉROUSE DIE OP ZEE WAS  
VERDWENEN EN OMGEKOMEN.



ZIE OOM WIM  
IN ROBBEDOES  
VAN 9-3-1955.



WE ZUN AL TWEE JAAR ZONDER  
NIEUWS VAN LA PÉROUSE. NA  
HEM BENT U ONZE ERVARENSTE  
ZEEVAARDER.... GA HEM  
OPSPOREN EN ONT ZIE  
GEEN MOEITE.

TOT  
UW ORDERS  
SIRE...



VAN BOTANY BAY VOLG IK DE  
ROUTE DIE LA PÉROUSE ZOU  
VOLGEN. MISSCHIEN KAN IK ENKEL  
OVERLEVENDEN OPDIJKEN  
OF ALTHANS SPOREN  
VAN DE EXPEDITIE  
TERUGVINDEN.



TWEE MAANDEN LATER ZEILT  
D'ENTRECASTEAUX MET HET FRE-  
GAT "LA RECHERCHE" ONDER GE-  
LEIDE VAN DE "ESPERANCE" NAAR  
HET ZUIDEN.



NOOIT HEB IK DE ZEE ZO  
ZIEN LICHTEN, HET LUKT  
WEL OF ZE BRANDT.

ONZE MATROZEN  
KLAGEN ER NIET  
OVER! KUK!















# Onze Knollentuin

(Vervolg van blz. 6)

maakt. Ik wil de eerste zijn om je vorderingen vast te stellen. Kan ik op je rekenen, KLEINE BEVER, ja? So long dan...

— Sjaareel... Sjaareel!...

— Hier ben ik, Snuffel, wat krijgen we nu?

— Raad eens... Een onvervalste «P. K.-knol». Ga hem maar vlug planten want met al die koude drukte om zijn slipjas kun je nooit weten, dat hij weedom moest word.

En Sjarel weer aan het planten...

## DE MISLUKTE DIEFSTAL

### OF DE PAPEGAAI VAN P. K.

P. K. had op de vogelmarkt te Antwerpen een prachtige papegaai gekocht. Het was een slim dier. Kwabbernoot leerde hem onmiddellijk tal van zinnen, die hij moest uitspreken wanneer er bezoek kwam.

De vogel begreep alles vlug, en onze achtharige beleefde veel plezier aan zijn papegaai.

Op zekere nacht, toen Piet al lang onder de wol lag, werd de papegaai wakker, door het knarsen van het slot der voordeur. Twee dieven slopen de kamer binnen. De schrandere vogel herinnerde zich zijn lessen, en riep zo luid hij kon:

— Goede nacht, zet u neer!

De twee bandieten schrokken zich een aap, en bevend over al hun ledematen, zetten ze zich aan tafel neer.

— Bedien u! riep de papegaai hijsend. Klappertandend zaten de bandieten op

hun handen te zien zonder zich te durven verroeren.

— Hebt u genoeg? krijste de gepluimde lawaaimaker.

— J... j... ja, hikkelde een der schurken, we z... zullen m... maar vertrekken, hé.

Zachtjes schoven de bandieten naar de deur, wierpen ze plotseling open en maakten, dat ze wegwamen.

— Goede nacht! riep de papegaai, en tot weerziens!

Zodoende heeft de papegaai aan P. K. een onschatbare dienst bewezen, zonder dat deze het wist.

En de bandieten dachten niets anders, dan dat een gek hen had aangehouden.

Eigen Werk van  
WINNETOU uit Lier.

Bravo, rakker, die knol is reuze. Alles wel overdacht ziet Snuffel niet in waarom we het niet onmiddellijk aan Piet laten zien, hij kan er niks op aanmerken. Want zie je, WINNETOU, het gebeurt wel meer, dat een knollenkweker over zijn fratsen vertelt. Om de haverklap spookt die vent weer wat anders uit en daar gaat hij nadien gewoonlijk niet fier op. Met jou knol is het hier wat anders, je steekt hem eigenlijk een pluim op de hoed. Die papegaai van hem moest een fortuin waard zijn. Het gekste is eigenlijk, dat Piet zelf daar nooit een woord over gerept heeft. Probeer hij nu misschien minder praatziek te worden?

In elk geval, bedankt voor je knol! Ik verzeker je, dat Snuffel er veel genoegens

aan heeft beleefd. Wanneer stuur je nog wat? Daag

Om te eindigen, rakkers krijgen we nog een humor-knol van LADY X uit Amsterdam. Daar gaan we allen eens lekker van smullen.

— Vooruit, Sjarel, pak aan!

## HET ZADEL

Op 'n goeie dag komt een opschepper voorbij de woning van een zadelmaker. Deze zit rustig zijn pijpje te roken voor zijn deur. De bluffer wil natuurlijk weer eens leuk doen en vraagt de zadelmaker:

— Ik zie, dat je zowat van alles maakt. Zou je soms ook zadels maken voor ezels?

De zadelmaker kijkt eens terloops naar de snoeshaan en antwoordt ijskoud:

— Zeker! Als je even wilt binnenkomen dan neem ik terstond je maat...

Eigen Werk van  
LADY X uit Amsterdam.

Hoe vonden jullie dat, is het niet leuk? Driemaal hoera voor LADY X want ze kent er wat van. Natuurlijk is de knol maar zeer kort, maar daarom is die niet minder goed. Knollen zijn soms zoals radijsjes: de kleinste zijn de fijnste.

Nu gaan we maar weer afscheid nemen en afspraak maken voor volgende week. Zorg ervoor, dat je allemaal present bent. Tot kijk, rakkers en rakkeresjes...

Jullie toegenege,

SNUFFEL.



Nageknold door IJZERLIJM, uit Weert.

## JAZZ Muziekcursussen

Unieke schritt meth. Gratis persoonl. service geh. wereld! Binnen enkele mnd. gagar, prima spelen. Inz. honderden dankbet. Geen notenschr. of klavarskr. Ook popul. muziek, dansmuz. of bebop. Vr. gratis prosp. GITAAR of ACCORDEON of PIANO. „Unique“ N. Rijn RD. 43, Leiden

## JIJ OOK ZULT ACCORDEON KUNNEN SPELEN



zeer vlug en zonder veel moeite. Wij stellen gratis een accordeon te uwer beschikking. Vraag uitgebreid prospectus Nr. 9 aan DE HOGERE ACCORDEON-SCHOOL. Bestuur:

Ch. DEMASLE, Koolstraat 112, Brussel. Openng der klassen op 30 September. Filialen in het heel land.

*Ja, als het 'n*

**LUTTI**

*toffee is*

*vervaardigd met veel goede melk!*

★ EN VOORAL **VOOR U:**

**DE "PUZZLE BOX" LUTTI**

Bevattende 250 gr. roomachtige toffees en... een zeer mooie gratis-puzzel van 35 stuks. (er bestaan 12 verschillende onderwerpen)

BIJKOMEND GESCHENK:  
3 punten ARTIS op elke "Puzzle Box"



# Avontuur aan de Rio Conchos



**OP EEN MOOIE** zomeravond landde een schitterende Clipper op het vliegveld van Mexico. Bruingebrand als een nikker en met een koffer vol zonnige herinneringen had ik mijn land vijftien jaar geleden verlaten. Maar het vergeten kon ik niet. Het heimzinnige land en zijn donkere bewoners bleven mij aantrekken.

Een stel douanebeambten in hun bleke maar keurige uniformen rommelden door mijn koffer, keken een tikje somber naar mijn gloednieuw Duitse fototoestel maar lieten me met een brede glimlach door. Een rammelkast van een taxi bracht mij naar mijn hotel. Ik was terug.

Zo bleef ik een vijftal dagen in de hoofdstad rond hangen. Tot ik er eindelijk genoeg van kreeg en naar het noorden vertrok.

Mexico is een wild maar prachtig land. De grote steden mag je nu gerust modern noemen, maar in het binnenland is de natuurschoonheid nog ongerept. In Bemejillo stapte ik uit de trein en kocht er een paard en 'n gloednieuwe uitrusting. Langs oerwouden en verlaten wegen reed ik zo op naar de Rio Conchos...

Op een goeie avond bereikte ik een kleine posada in de buurt van Jimenez. Ik had een veer vermoeiende dag achter de rug en een hevige wind stak ineens op. Mijn paard briepte en stampste onrustig. Er was storm op komst. Ik vond het een geschikte gelegenheid om af te stappen en de nacht in de kroeg door te brengen. Eerst bracht ik mijn rijdier onder het afdak van de corral en toen betrad ik de zaal.

Over de toonbank hing een grote blonde kerel, blijkbaar een Amerikaan of een Scandinaviër, stomdronken... Aan de lage houten tafels

speelden enkele luidruchtige Mexicanen kaart en in een hoekje zat een kleine donkere vrouw te dromen...

— Buenas noches, caballeros (goedenavond), groette ik.

De kaartspelers beantwoordden mijn groet uitbundig en de kroegbaas wuifde even met de hand. Ik dronk een glas tequila en trachtte een praatje met de Mexicanen aan te knopen. Ondertussen stak de storm op. Het regende pijpenstelen en hevige weerlichten flitsten aan. Buiten hinnikten de paarden angstig...

Het onweder raakte echter onze koude kleren niet en de avond ging vrij vlot voorbij. Zo raakte het al aardig wat in de late uurtjes toen we ineens paardengetrappel hoorden.

De deur zwaaide open en een halfbloed strompelde naar binnen, uitgeput... Languit viel hij voor onze voeten... Het gesprek verstomde en wij snelden naar de onbekende. De man was gewond en bewusteloos. Iemand goot hem een scheut tequila tussen de lippen. De halfbloed knippende even met de ogen en stamelde:

— Calderon... amigos... aan de Rio...

Opgewonden begonnen de Mexicanen onderen te praten, zodat ik er geen snars meer van begripen kon. Verschillende malen hoorde ik hen Calderon noemen. Nu zijn er in dit land veel lieden, die deze naam dragen. Maar ik was nieuwsgierig:

— Wie is die Calderon?

— José Calderon! Een gewezen officier van het leger. Hij heeft een kapitein neergestoken en vluchtte daarom. Nu maakt hij met een handjevol gespuis de streek onveilig.

Ik voelde een schok. José Calderon... was vroeger een vriend van me. Tezamen hadden we dezelfde school bezocht. Sinds mijn vertrek naar het buitenland had ik hem uit het oog verloren.

— Breng me naar die Calderon, zei ik.

Ik gooide een bundel bankbiljetten op tafel.

De mannen bekeken mij hoofdschuddend. Niemand stak evenwel zijn hand op. Iemand zei:

— Ofwel ben je gek, amigo, ofwel geef je geen rooie duit meer voor je leven.

Ik herhaalde mijn aanbod. Toen trad een grote Mexicaan vooruit. Hij verklaarde zich bereid en stak de peso's in zijn poncho. 's Anderendaags zouden wij het wagon...

De volgende morgen vroeg wachtte de man mij reeds buiten op. Een grote sombrero verborg zijn gezicht. Hij was blootvoets en zijn muilnier was ongezadeld. Zwijgend reden wij naast elkaar tot wij de rivier bereikten. Wij waren reeds een tweetal uren onderweg. Naast ons kookte de rivier. Ineens klonk een schot en een kogel floot langs mijn schouder. Vlucht zochten we dekking.

— Blijf waar je bent, galmde een stem, en gooi jullie wapens neer.

— José! riep ik. José Calderon! Ik ben het, Juan! Herken je me niet?

Een ogerlijk bleef het stil, de man aarzelde. Toen klonk het:

— Ik heb geen vrienden meer. Doe

wat ik gezegd heb. Ik heb jullie onder schot!

Een nieuwe losbranding weerklonk en een kogel sloeg naast ons tegen de rotsen. Mijn paard steigende verschrift en voor ik kon ingrijpen begon het wild langs de rivieroever te rennen.

Onder ons schoven de rotsen weg en struikgewas striemde mijn gezicht. Ik kon mijn rijdier niet meer tomen. Onstuimig holde het de steile oever op en struikelde... Hinnikend verdween het in de diepte. Ik kwam een eind verder in de kokende rivier terecht.

Ik was naar de haaien want ik kon niet zwemmen. Wanhopig trachtte ik een uitstekende rots te grijpen. Het lukte, maar de stroom was te sterk ik zou moeten loslaten. In een flits zag ik een man langs de afgrond rennen. José!

Hij gooide zijn sombrero en zijn wapen weg en dook in de Rio. Met krachtige slagen probeerde hij naar me toe te zwemmen, eindelijk bereikte hij me. Zijn sterke hand greep me bij de kleren. Een ogenblik zag ik zijn gezicht, maar hij gunde me geen aandacht. Moeizaam trok hij me naar de oever.

Ik voelde vaste grond onder mijn voeten en wilde de helling beklimmen. Ineens hoorde ik een schreeuw en de hand liet me los. Verschrift draaide ik me om om mijn vriend te helpen. Te laat... De stroom was te sterk en José dook onder...

De hele namiddag rende ik wanhopig langs de rivier. Maar ik kon niets meer doen. Het deed me pijn deze plaats te verlaten. Ondanks alles wist ik, dat José mijn vriend was gebleven. Daar had hij nu met de dood voor betaald.

Met de Mexicaan ging ik naar de posada terug. Uitgeput vertelden we wat er gebeurd was. Zij ademden weer vrij.

Calderon heb ik nooit kunnen vergeten, daarom verliet ik de Rio Conchos voor altijd.

Juan de las Cruces.





# BUCK DANNY

## AANVAL OP MALAKKA







WE ZIJN BEREID JE  
NAAR JE HEER TE  
VOLGEN. MAAR WE  
HEBBEN HELAAS  
GEEN GESCHENKEN  
VOOR HEM!

UW KOMST  
ALLEEN ZAL  
HEM GENOE-  
GEN DOEN!



HIERHEEN! MIJN  
HEER ZAL OP-  
GETOGEN  
ZIJN!

EN... LATEN WE DE  
HELICOPTER ACHTER?...  
BEN JE NIET BANG  
DAT...

WE HEBBEN GEEN  
KEUS. DIE INDISCHE  
VORSTJES ZIJN SOMS  
VRESELIJKE DWINGE-  
LANDEN. ZE KENNEN  
ENKEL WILLEKEUR.  
DEZE KAN ONS BEST  
LATEN VERMOORDEN.  
IN EEN GRIL!

HEB JE DIE WAPENS  
GEZIEN? GEWONE  
GEWEREN EN AUTO-  
MATICHE VAN DE  
JAPPEN UIT DE  
AFGELOPEN  
OORLOG!



EN ENKELE  
MINUTEN LATER...



EEN AARDIG TRAPJE! IK  
BEKLAAG DE CONCIERGE DIE  
DAT MOET AANVEGEN!



MIJN HEER  
VERWACHT  
U!



NA DOOR EEN REEKS WEELDERIG INGERICHTE  
ZALEN GEMARCHEERD TE ZIJN, WORDEN ONZE  
PILOTEN EINDELIJK BIJ DE SULTAN TOEGE-  
LATEN...

EDELE HEREN,  
HIER IS MIJN VORST!

KOM  
NADER,  
GENTLEMEN!



WEES WELKOM OP MIJN GRONDGE-  
BIED. IK BEN EEN GROOT VRIEND  
DER BLANKEN EN VOORAL DER  
AMERIKANEN. TIJDENS DE  
OORLOG HEB IK ER VEEL  
GEKEND!





Een goede jacht gehad, Heer Gulbrand?

MMMMM...



Niets nieuws terwijl ik weg was?

Eh... nee, heer!



Och, ja wel! Er is een soldaat verdwenen! Die welke een Slappeling in de kerker had geworpen op de dag van uw vertrek.

Wat?!!



Verduiveld! Als ik de rug heb gekeerd, loopt alles hier in het honderd! Ik moest je laten opknopen!! Ga me voor naar de kerker, we zullen die Slappeling eens aan de tand voelen!

JJ... JA... HHH... HEER!



Ha, heer Gulbrand! Eindelijk!

?



Ik begrijp niet waarom ze me in deze kerker hebben gegoooid. Ik kwam u waarschuwen dat twee vreemdelingen op zoek gingen naar de bron der goden! Heeft niemand u dat gezegd?



Alle deksels! Er valt geen seconde te verliezen! Laten twee mannen hen onmiddellijk nazitten!!

G... goed, heer!!

En... zult u mijn kleine beloning niet vergeten?



EVEN LATER...



Hemelse goedheid! Ze rijden naar de rivier toe!!! Zouden ze iets ontdekt hebben?...

Ik vrees het!!





(Wordt vervolgd.)